



REGATTA

TEMA RESEBREV

SEPTEMBER 2023



Denna utgåva av REGATTA Tema Resebrev kommer från KSS-medlemmen Jeanette Köster. Hon seglar Comfort 32:an Tilda och har haft som mål att ta henne till Medelhavet. När resebrevet skrivs ligger hon utanför paradisen Formentera, strax söder om Ibiza. Hon kan följas vecka för vecka på Youtube på nedanstående länk.
https://www.youtube.com/c/letsgosailingtilda?sub_confirmation=1

I skrivande stund den tolfte augusti är det exakt tre år sedan jag köpte Tilda, med målet att ta henne till Medelhavet. Det var året när det var svårt att köpa båt för precis ALLA ville ut på vattnet under Coronasommaren. Det tog med andra ord nästan hela sommaren och båtköpet är långt ifrån det enda som tagit tid. Inte trodde jag det skulle ta tre år - nästan ett år längre än jag hade tänkt - att komma hit, men NU, exakt tre år senare ligger vi ankrade utanför paradisen Formentera, strax söder om Ibiza. Vattnet är precis sådär turkost och kristallklart som jag har drömt om. Det är ljummet, till och med för en badkruka som mig, för i 29 grader hoppar jag gärna i. Och sikten är perfekt på 7 meters djup. Dessutom är viken så gott som fri från Posedonia, gräset man inte får ankra på och som kan medföra dryga böter om man råkar släppa sitt ankare fel.



Efter en marinavinter i Engelska kanalen har vi varit på väg i fyra månader och kan känna att lugnet sänker sig. Avstånden är korta, seglingen är enkel och vindarna är varma. Vägen hit har på många sätt varit fantastisk och fin men också påfrestande. Nu känns det dock avlägset med tidvatten och strömmar att hela tiden planera efter, det envist regnande kalla vårvädet i England och de stora Atlantvågorna som längs hela Portugals västkust fick båten att kännas som en torktumlare inuti medan vi ständigt kände oron för späckhuggare och hörde andra båtars PAN_PAN_PAN på radion.

Nu kan vi istället bada, snorkla och åka på upptäcktsfärder med Tilbert, vår trogna lilla Pioner 8 mini som för övrigt får plats alldeles utmärkt på däck på en Comfort 32 om någon undrar. Han är vår trogna följeslagare i det mesta vi gör, för vi är nästan helt hänvisade till att ankra, då det är hutlöst dyrt att ligga i en marina här eftersom det fortfarande är högsäsong. Men vad gör det när man istället kan vakna och ta ett morgonbad till ljudet av cikadorna som startar sin orkester så snart solen gått upp? För inte så länge sedan fick vi dessutom nytt Löfbergskaffe av några bekanta, så nu är morgonkoppen på badbryggan med fötterna dinglande i vattnet ännu bättre.



Visserligen smolkas även paradiset. En stor yacht lite längre bort blev precis bortbogserad medan lågorna höll på att sluka den och ett enormt svart moln spred sig ut från viken. Nu brinner den med stora lågor sedan flera timmar ute till havs och vi lider med dem, samtidigt som de sista skrålande spanjorerna i sina daycruisers lämnar viken och lugnet sänker sig med den nedåtgående solen. Vi inser också att våra egna problem hittills varit ganska små, även om man kan bli lätt stressad när något oväntat händer, som i England när vi plötsligt inte hade någon propeller längre på vägen in till hamn. Eller redan när vi skulle lämna Le Havre efter åtta månaders vinterförvaring och slussen var trasig så vi inte kunde komma ut.

Listan på saker som kanske inte går helt som önskat kan göras i längd efter tycke, men lite av charmen med segling är ju att man inte kan planera fullt ut och ibland får rätta sig efter hur det blir. Oavsett är det lite som att leva drömmen här ombord!

(Följ med oss vecka för vecka på Youtube!

https://www.youtube.com/c/letsgosailingtilda?sub_confirmation=1)

Bästa seglarhälsningar
Jeanette Köster